

God van ontferming en genade,  
rijk aan barmhartigheid en trouw,  
wij bevelen U onze overledenen aan.  
U hebt hen bij de Doop aangenomen  
tot Uw zonen en dochters;  
U hebt hun opgedragen op pad te gaan  
en vruchten voort te brengen.  
Misschien kwam U op 'n uur,  
waarop U niet verwacht werd.  
Moge U hen als trouwe en verstandige  
knechten aangetroffen hebben.  
En als zij ooit 'n zijpad insloegen,  
kan dan hun ontrouw Uw trouw  
teniet doen?  
Wil voor allen 'n Vader zijn,  
die van verre uitziet naar de komst  
van zijn kinderen;  
die hen terstond het mooiste  
bruiloftskleed laat halen  
en 'n eeuwig feestmaal aanricht.  
Mogen wij allen eens uit Jezus' mond  
horen:  
"Komt gezegenden van mijn Vader".  
Dat vragen wij U door Christus,  
onze Heer. Amen.



PAROCHIE H. PIUS X  
ECHT

BIDDEN WIJ



*voor allen, die ons voorgingen  
met het teken van het Geloof,  
dat zij nu rusten in Christus'  
vrede.*

ALLERZIELEN 1977-1978

Johan Keyaerts

Maria Bouwels

Catharina Frenken-Graus

Leonardus van Kerkom

Gertrudis Meuwissen-van Engelen

Joannes van de Winkel

Joannes Steijvers

Wiro van de Laar

Helena Meens-van Pelt

Peter Wolters

Maria Janssen-Jansen

Maria Rongen-Frenken

Hubertus Nieskens

Hendrik In der Hees

Peter Knieps

Joannes Turlings

Georgius Kanters

Anna Meuwissen-Voorselen

Aldagonda Feuler-Voorselen

Franciscus Leers

Joannes Omloo

Antonius Joris

Hubertus Richter

Maria Backes-Mains

Theodoor Smeets